

מתושלח וחיות הפרווה

שלמה גולני (ניר עוז) רצה לעסוק בחינוך וכבר הלך במסלול הזה. אבל אחרי לימודי עבודה סוציאלית הוא נשאב לעבודה בתל"מ אשכול*, בעיקר עם ילדים ובני נוער. על אף גילו הוא מוצא את עצמו נובר בערימת חיות צעצוע ומחליף דעות על טבען עם ילדים בגיל נכדיו. להתילד הוא לא מפחד ומה שהוא באמת אוהב זה לראות הורים טובים ומתפקדים שהיו מטופלים אצלו כילדים • **ארנון אבני**



צילום: 232

תאורטי שמייחס לילד צורך בחפץ-מעבר או בחברים דמיוניים, והן מספקות אותו. המשחק הוא חלק משפת הדיבור של הילד וצריך להקשיב לה. אבל ככל שזה נוגע לגישה הכללית, של 'ירידה' עם הילד אל ערימת החיות וההתלהבות מהן - אני חושב שזה בעיקר מבנה הנפש שלי. יש רבים ששיטות כאלה מרתיעות אותם. לא כולם מוכנים למשחק שוויוני שכזה. במקצוע הזה יש גם מקום לאמץ סגנון אישי, אבל אני לא מכיר אחרים שעובדים ככה."

איך זה התחיל? "במקרה, בקבוצת הדרכה באוניברסיטה עם ילד שהיה בטיפול. ניסיתי לדבר איתו על הצורך שלו בשיריון - והבאתי צב. הילד לקח אותה, ליטף אותה ונקשר אליה. וכנראה שגם אני נקשרתי. אם לא לצב - לשיטה."

אתה לא מרגיש שאתה 'מתיילד'?
"כמובן, כשאתה עם ילד אתה חייב קצת להתילד ולהתגמש."

והגיל? "אין להכחיש - הגיל נושף בעורף, גם כאשר אני שוכח את עצמי. פעם בא ילד ובזמן הטיפול שאל בן כמה אני. שלפתי לו 'בערך 300'. 'ואו!!!', הוא אמר, 'אתה מתושלח השני'. חיבקתי אותו ואמרתי: 'זה בדיוק'. יש כבר כאלה שקוראים לי ככה בתחנה."

דומני ואסתר מבצרי הזמינו אותי להצטרף לתל"מ אשכול בתור מטפל. התרכזתי בטיפול בנוער, משפחות וילדים ובמקביל עשיתי תואר שני והכשרה בטיפול דינמי בילדים."

מה בין פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית?
"שניהם תחומים שמלכתחילה היו 'בני דודים'. הפסיכולוגיה עוסקת בעיקר במתחולל בנפש פנימה והעבודה הסוציאלית באדם על פי המתחולל סביבו: משפחה, חברה, בית ספר... היום כבר ברור ששני אלה הם כלים שלובים וההבדלים מבטאים בעיקר דגשים שונים בטיפול. לי התאימה הגישה המערכתית. הייתי מחנך ואני משלב בעבודתי הדרכת צוותי חינוך. בעברי אפילו הייתי מזכיר קיבוץ שלפעמים זה גם סוג של עובד סוציאלי."

ולמה ילדים? "כי זה הכישרון שלי. כנראה שיש לי גישה שיוצרת קרבה עם הילדים."

על פי גילם הם יכולים להיות נכדים שלך. "נכון, אבל כשזה עובד צריך להשתמש בזה ואני מודה שאני מאוד אוהב את הקשר הזה. אחרי שראיתי עשרות ילדים גדלים והופכים להורים בעצמם - יש בזה סיפוק גדול."

זו טכניקה נלמדת או מבנה נפשי? "גם וגם. באשר לחיות הצעצוע, יש לזה רקע

על רצפת הקליניקה ערימה של צעצועי חיות פרוותיות. **שלמה גולני**, עובד סוציאלי קליני, מוציא עוד ועוד חיות מתוך הארונות ועיניו של הילד שבא אליו, מלווה בהוריו, נדלקות. הוא מחפש את החיה החביבה עליו - השניים בוחשים, הופכים ומחליפים דעות על טבען של החיות שעולות מתוך הערימה. שלמה מציע לילד לבחור חיה שמתאימה לו. אחרי דיון וחיפוש קצר נבחרת אחת ואיתה הם עוברים להמשך המפגש. אצל שלמה זו פתיחה אופיינית לטיפול בילדים.

"נולדתי בקיבוץ בית זרע בשנת 1948 והייתי בגרעין שהקים את כרם שלום. אחרי שמונה שנים עברתי לניר עוז. עוד בנעורתי הייתי בעסקי הדרכה בשומר הצעיר ובבגרותי הייתי מחנך במוסד החינוכי 'מעלה הבשור'. במקביל עשיתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. התכוונתי להמשיך בחינוך, אבל **ראובן**



"ילד היה בטיפול. ניסיתי לדבר איתו על הצורך שלו בשיריון - והבאתי צב. הילד לקח אותו, ליטף אותו ונקשר אליה"